

# Aankomst in de



## DE TOUR DE FRANCE VAN ALAIN BLOEYKENS

Vier weken lang verkennt Alain Bloeykens met Sporza-presentator Gert Geens de mooiste plekjes van het Tourparcours. Met wijn als rode draad, maar ze hebben ook oog voor toeristische adresjes waar het heerlijk eten en overnachten is. Dit weekend komen ze aan in de Alpen. Niet echt een wijnbestemming? Toch wel! De Savoie staat al langer bekend voor vooral prima witte wijnen en sinds kort zijn ook enkele wijnfanaten in de vallei van de Maurienne opnieuw met wijnbouw begonnen.

[www.savoie-mont-blanc.com](http://www.savoie-mont-blanc.com) en [www.maurienne-tourisme.com](http://www.maurienne-tourisme.com)  
Herbeluister alle Tourreportages via [www.radio1.be](http://www.radio1.be) en [www.sporza.be](http://www.sporza.be)

## Messen, leer & lekker eten

De vertrekplaats van de 19e Tourrit is Saint-Jean, hoofdstad van de gelijknamige vallei en ook wel de stad van Opinel genoemd. En wie Opinel zegt, denkt meteen aan die wereldberoemde messen. In het museum maak je kennis met de rijke geschiedenis en het vroegere atelier van dit familiaal bedrijf dat gesticht werd door Joseph Opinel. Het is trouwens de meest bezochte bezienswaardigheid van de Savoie en krijgt jaarlijks 50.000 nieuwsgierigen over de vloer. En ook vandaag nog blijven de messen bijzonder populair. De fabriek is ondertussen naar Chambéry verhuisd, waar elke dag 20.000 messen gemaakt worden. 'En dat moet ook wel, want elke tien seconden wordt er wel ergens ter wereld een van onze messen verkocht', vertelt kleinzoon Joseph. Hoe dat succes te verklaren? 'Omdat we van bij de start steeds messen gemaakt hebben die inspeelden op de behoeften van *paysans*. Daarom die speciale vorm. Apart maar altijd functioneel. En die look hebben we nooit gewij-

zigd.' Messen die trouwens ook gebruikt werden door Picasso en chef Paul Bocuse. En voor de Tourfanaten is er dit jaar een speciale reeks met handvatten die de gele, groene en bolletjestrui afbeelden. Nog meer ambacht in Villarembert op nauwelijks enkele kilometers van de top van het skidorp La Toussuire. Het Atelier le Rembertin staat voor een artisanale leerlooierij waar Pierre-Edouard zowat alles maakt. Van broeksriemen en portemonnees tot zelfs gigantische garnituren met koeienbellen die makkelijk 10 kilogram wegen. Alles van varkensleer en ook de zakjes waarin de Opinelmessen opgeborgen zitten, worden hier gemaakt. La Toussuire, de aankomstplaats van de 19e Tourrit, is een skidorp dat zelfs in de zomer bruijst. Aan hotels en restaurants geen gebrek. Les Soldanelles is een uitstekend adresje. Chef Jean-Claude Dupuis is een vat vol anekdotes. Hij herin-



Het dorpje Chatel wordt gedomineerd door de Berold Sachsen Tour. Foto: Pierre Dompnier



In het Musée de l'Opinel kun je de beroemde messen bewonderen en leer je over de geschiedenis van dit familiebedrijf.

nert zich nog levendig hoe Floyd Landis hier in 2006 zijn gele trui verloor. 'Hij zou hier zelfs de hele nacht whisky gezopen hebben.' Maar wat hij op het bord tovert is top. Het

wanneer je zijn varkenshaasje met dragonsaus proeft.

[www.opinel-musee.com](http://www.opinel-musee.com),  
Atelier le Rembertin in  
73300 Villarembert,  
[www.hotelsoldanelles.com](http://www.hotelsoldanelles.com)



## Koppige Belgen

Subliem, het fraaie optrekje van onze landgenoot Alain Vandemaele in het gehucht La Traversaz op 1350 meter hoogte, dat je bereikt na acht kilometer klimmen vanuit het dorpje Saint Julien. 'En rustig', voegt Alain hij eraan toe. Nogal wiesdes, want het gehucht telt nauwelijks zeven inwoners! Een heel typisch verhaal overigens. 'Na een hectische loopbaan bij een farmaceutische multinational wilde ik iets anders gaan doen. Weg uit de drukte. Een chambre d'hôte beginnen in de bergen bijvoorbeeld. En toen ik voor het eerst dit gehucht ontdekte, aarzelde ik geen moment om er een bouwvallig huis te kopen.' Na meer dan acht jaar renoveren mag hij best trots zijn op de vijf luxeuze en smaakvol ingerichte gastenkamers. 'De burens verklaarden mij voor gek en dachten dat het nooit zou lukken, maar Belgen zijn koppig hé.' Vandaag ziet zijn leven er compleet anders uit. 'Ik zorg voor alles. De reservaties, het onderhoud, het ontbijt en 's avonds de maaltijd voor de gasten. Best wat werk, maar zonder druk. En het zicht op de bergen maakt mij 'zen', dit is dé plek waar de tijd stilstaat.'

[www.lescheminsdetraversaz.com](http://www.lescheminsdetraversaz.com)



# Alpen



## De Maurienne herleeft

'Wist je dat hier ooit 2.000 hectaren wijngaarden stonden?', vraagt Yves Pasquier me. 'Maar toen kwam de phylloxera, de allesvernietigende druifluus, roet in het eten gooien. De weinige stokken die nog overbleven, werden gerooid en maakten plaats voor industriële gebouwen.' Yves is wetenschapper, pedagoog, kunstenaar, maar vooral een man uit de streek en verliefd op 'zijn' vallei in de Maurienne. 'Daarom speel ik al een tijd met het idee om wijnbouw nieuw leven in te blazen in deze prachtige regio.' Makkelijker gezegd dan gedaan, tot hij de wijnbouwers Grisard ontmoette. 'Zij waren de enigen die nog een paar stokken persan staan hadden, een blauwe inheemse variëteit die vroeger het mooie weer maakte in de vallei.' Met de financiële hulp van de regio en enkele wijnbouwers kon Yves zijn droom waarmaken. 'In 2008 zijn we net buiten het dorpje



Yves Pasquier liet een experimentele wijngaard aanleggen.

Saint Julien gestart met de eerste stokken persan aan te planten, drie jaar later zijn het al 2 hectaren.' Nog een peulenschil vergeleken met vroeger, maar Yves hoopt dat andere wijnbouwers zullen volgen. 'Voorlopig moeten we het stellen met 6.000 liter per jaar, maar het belangrijkste is dat er opnieuw wijn gemaakt wordt in de Maurienne', zegt een trotse Yves. 'En nu ook de

kwaliteit op punt staat, zal de rest wel volgen. Afspraak binnen tien jaar!' Al even indrukwekkend is de experimentele wijngaard die Pasquier liet aanleggen naast de persan. 'Een didactisch parcours met uitsluitend rassen die in de Alpen gedijen.' Zo kun je hier kennismaken met variëteiten uit de Savoie, maar ook uit Italië, Oostenrijk, Zwitserland tot zelfs Slovenië. Leuk aardigheidje: die percelen worden opgefleurd met kunstwerken van plaatselijke artiesten. 'Een boeiende uitstap voor wijn- en natuurliefhebbers', zegt Yves, die op die manier de interesse voor wijnbouw in de Maurienne nog een extra duwtje in de rug wil geven.



## Vrouwen aan de macht

De Savoie is een lilliputter. Slechts 2.100 hectare groot of het equivalent van 0,55 procent van alle Franse wijngaarden, én versnipperd over twintig verschillende regio's. Van Thonon-les-Bains in het noorden tot La Combe de Savoie in het zuiden, pakweg tussen de steden Chambéry en Albertville, worden jaarlijks zo'n 16 miljoen flessen gemaakt. Nog opvallend: 25 verschillende, vaak autochtone druivenrassen staan hier aangeplant en die zijn voor 70 procent wit getint. 'Uiteraard is de jacquère druif, waar onder meer die bekende Apremont van gemaakt wordt, een van onze blikvangers maar het is verduiveld moeilijk om de toerist ook uitgelegd te krijgen dat we hier ook nog andere wijnen produceren', vertelt Anne Henriquet van het Domaine de Méjane in Saint Jean de la Porte. Wat een schitterende omgeving is dit! 14 ha golvende wijngaarden tot aan de voet van het Massif des Bauges en een pracht van een gebouw dat dateert uit 1785. De knepen van het wijnmaken leerde ze van vader Jean. 'Wijn moet puur zijn. Laat de wijngaard zijn gang gaan, kom enkel tussen indien nodig en laat in de kelder de gisten hun ding doen.' Dat vertaalt zich in een goed frisse en florale jacquère, de helft van haar productie, maar nog meer in de knappe Roussette de Savoie, voller, aromatisch, gevuld met krokant wit fruit en gemaakt van de altesse druif. Ook de rode mondeuse is een aanrader voor wie verlekkerd is op knapperig besfruit. Tijdens ons bezoek houden ook enkele Belgen halt met hun camper. 'Om enkele flesjes cava te kopen', vertellen ze. Foei! Ze bedoelen de Crémant de Savoie, de nieuwste telg onder de crémants, en het dient gezegd, de 'Cuvée Plaisir de Vivre' is door zijn frisheid en frivole karakter een waar plezier om drinken. Het zal onze landgenoten worst wezen want zowat alles wat vandaag bubbelt, heet cava in Vlaanderen... Opvallend trouwens hoeveel jonge én vooral vrouwelijke wijnbouwers hier aan de slag zijn. Op het familiale Domaine Labbé in Les Marches zwaait Alexandra de scepter over de 8,5 ha wijnproductie. Specialiteit is hier de hypernerveuze en goed frisse witte Abymes, ook al gemaakt van die jacquère druif. 'En van mijn



Op Domaine Labbé is Alexandra de baas.

50.000 flessen gaan er 65 procent richting buitenland', vertelt ze trots. Een rareiteit, want nauwelijks 5 procent van alle Savoiewijn wordt geëxporteerd en ons land bungelt zelfs helemaal onderaan het lijstje. 'Omdat lang nog niet iedereen onze wijnen kent', verduidelijkt Alexandra. 'Savoiewijnen worden nog te veel gestigmatiseerd als eenvoudige doordrinkers voor bij de raclette of de fondue.' Fout, want niks beter bij een stukje vis of een bord kraakverse charcuterie dan een goed frisse Abymes. Restaurant 'Le K'ozzie' in Les Marches, zoals zijn naam laat vermoeden heel cosy ingericht, en waar ook de wijnen van Alexandra op de kaart staan, bewijst meteen dat de Savoie heel wat meer te bieden heeft dan louter raclette. Dagverse ingrediënten, zowel vis als vlees, worden luchtig en inventief op het bord gepresenteerd met flink wat aandacht voor lokale groenten. Het driegangenmenu 'Tradition' is er al voor 32 euro en de rijkelijk gevulde wijnkaart met een prima aanbod van Savoiewijn is erg schappelijk geprijsd. Een schitterende plek om te logeren is het Château des Allues in Saint-Pierre d'Albigny. Een erg fraai gebouw uit de 17e eeuw dat door de bijzonder sympathieke gastheer Stéphane Vandeville omgetoverd werd tot vijf ruime en luxe gastenkamers en twee suites. Het ontbijt is indrukwekkend, het aperitief neem je in de fraaie tuin met zicht op de bergen, terwijl het copieuze avondmaal door Stéphane zelf wordt klaargestoomd met ingrediënten uit de eigen moestuin.

[www.domaine-de-mejane.com](http://www.domaine-de-mejane.com), [Domaine labbé in 73800 Les Marches](http://Domaine labbé in 73800 Les Marches), [www.le-kozzie.com](http://www.le-kozzie.com), [www.chateaudes-allues.com](http://www.chateaudes-allues.com)